

Nieuwsbrief Immanuelschool



15 DECEMBER 2016

Beste ouders en/of verzorgers,

Dit is alweer de laatste brief van dit schooljaar. De tijd vliegt zeggen we dan. Een jaar dat een roerig einde kreeg. In de afgelopen periode waren juf Janny, juf Cora, juf Sandra Slob en juf Liesbeth afwezig. Gelukkig zijn drie van hen inmiddels weer terug op school. Juf Sandra wensen we Beterschap. U heeft vast gehoord van de brand bij juf Ada. Een vreselijke ervaring. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken maar de impact is behoorlijk groot. Fijn dat juf Ada weer op school is, we wensen haar sterkte.

Lichtpunten zijn er gelukkig ook; we hebben de mooiste kerstboom van Boskoop in de school staan! Gekegen van de Firma Rosbergen. Taaf, bedankt!

De oproep om iets lekkers mee te nemen voor de voedselbank heeft inmiddels al heel wat lekkers opgeleverd. Hier worden we heel blij van. U kunt deze week nog wat meegeven!

Tijdens het Sinterklaasfeest hebben de kinderen een mandarijntje gekregen van de groente- en fruitkraam bij Sonneveld. Bedankt voor deze sponsoring!

Het is bijna Kerst. Volgende week donderdag vieren we het in de klas. De kinderen worden om 17.00 uur in de klas verwacht. Rond 17.45 uur kunt u de kinderen op het plein weer ophalen.

Volgende week vrijdag start de kerstvakantie. Let op: de kinderen zijn om 12.00 uur vrij!

Juf Else gaat bijna met zwangerschapsverlof. Zij zal vanaf januari worden vervangen door juf Carolien Kamps, een bekende van de klas. Juf Else wensen we een mooie tijd toe! En juf Carolien veel plezier met de groep.

Tot slot wens ik u namens heel het team van de Immanuelschool fijne kerstdagen toe en een mooi en gezond nieuwjaar.

Cees de Graaf

Gym gr 6-8

We merken dat een aantal afspraken rondom de gymles soms worden vergeten. Daarom graag uw aandacht voor de volgende 2 punten:

Kinderen zorgen voor de gymkleding en schoenen. Wordt de gymkleding vergeten dan gymmen de kinderen in hun gewone kleding en op blote voeten

Kan een kind niet mee gymmen door een blessure of iets dergelijks, dan leveren zij aan het begin van de dag een briefje in bij de leerkracht. Dan kan de leerkracht organiseren wat het kind kan doen tijdens de gymtijd.

Actie schoenendoos

Vorige week hebben we 71 schoenendozen weggebracht. We willen iedereen die zijn best heeft gedaan een schoenendoos te vullen hartelijk bedanken.

Flessenactie

De flessenactie voor War Child heeft ruim 150 euro opgeleverd, een mooi bedrag. We wensen Karin Lourier veel succes met haar Kili-Challenge!



Immanuelschool:

Basisschool voor protestants christelijk onderwijs

Boomgaard 2
2771TPC Boskoop
0172 214143

info@Immanuelschool.nl
www.immanuelschool.nl

Directeur:
Cees de Graaf
info@Immanuelschool.nl
Adjunct:
Ada te Pas
Intern begeleider:
Cora de Raaf

De Immanuelschool is onderdeel van SPCO-LEV
www.spc0-lev.nl

Nieuwsbrief



Lezen met dyslexie.

Er komen steeds meer boeken op de markt die dyslexie vriendelijk zijn uitgegeven. Bestaan de titels met een ander lettertype en bladindeling. U herkent ze aan bv.: de gele sticker 'dyslexie vriendelijke uitgave' of rechts onderin de hoek 'zoeklicht dyslexie'. Hieronder twee voorbeelden.

Koen Kampioen gaat naar Aruba! Hij en Niels mogen daar meedoen aan een internationaal jeugdtoernooi. De vrienden komen in een gastgezin terecht en worden goede vrienden met Rayson. Tijdens een uitstapje naar de ruïnes van oude goudmijnen doet Koen een grote ontdekking: hij vindt goud! Koen voelt zich meteen schatrijk en wil de oma van Rayson helpen om nog een keertje naar Nederland te kunnen gaan. Maar dan blijkt alles toch anders te lopen dan hij verwacht...



Floor verzint haar eigen regels. Want grote mensen weten heus niet alles beter. Regel 1: Dit zijn mijn regels. Regel 2: Mijn broer mag mijn spullen niet met spijkers aan de deur maken. En zo verzint Floor nog veel meer regels!



Wij zijn de kinderen van groep 7B

Wij vinden de nieuwe juffen heel aardig, maar we vinden het wel jammer dat juf Sanne weg is. We vinden het wel leuk voor haar dat ze gaat bevallen van een meisje. Juf Sanne was er met Sinterklaas ook bij. Het was heel leuk dat ze kwam en de surprises waren heel leuk. De klas is vaak heel gezellig en vrolijk, maar soms hebben er wel een paar kinderen ruzie. Ach ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Toch zouden we wel willen dat het stopt, maar het vaakst is het heel gezellig. De kerstboom van dit jaar is heel mooi versierd. We zouden graag willen dat we iets langer in de lunchpauze mogen eten en drinken.
Groetjes, de kinderen van groep 7B
Geschreven door Tess en Thijmen



Het team van de Immanuelschool wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2017!